

Studeren aan het Instituut voor Intercontextuele Theologie in Apeldoorn

In veel kleinere Molukse en migranten kerken is een tekort aan predikanten. Het IITh is een onafhankelijk instituut dat gemeenteleden opleidt om voorgangers te ondersteunen en aan te vullen.

In een tweejarige opleiding worden gemeenteleden en aankomend voorgangers toegerust om voor te gaan in kerkdiensten en om dienstbaar te zijn in pastoraat en gemeenteopbouw. Twee aanvullende verdiepingsjaren met colleges en praktijkbegeleiding bieden studenten een solide basis als beginnend voorganger.

Zo hopen we eraan bij te dragen dat het werk in de gemeente van de Heer door kan gaan!

Open Dag 28 mei, 13:00-17:00

Gastcollege van Vincent Wenno

Informatie over de studie

Ervaringen van studenten



Bij het IITh gaat het erom wat jullie als studenten nodig hebben om dienstbaar te zijn in de context van jullie geloofsgemeenschap!

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Voor gemeenteleden die hun geloof willen verdiepen en hun gemeente willen dienen

Als jou gevraagd wordt om voor te gaan in kerkdiensten of als je pastorale gesprekken wilt voeren, volg dan de colleges bij het IITh!

Voor aankomend voorgangers in Molukse gemeentes of migrantenkerken

Als jij met een goed theologisch fundament op praktisch niveau aan de slag wilt gaan in de kerk, dan is de leergang van het IITh een prima keuze!

Voor voorgangers die verlangen naar theologische verdieping en onderlinge contacten.

De openingscolleges en terugkomdagen van het IITh zijn een uitstekende mogelijkheid om nieuwe ideeën op te doen en collega's te ontmoeten!



Wat ga je leren op het ITh?



Je leert wat de Bijbel in het Oude en Nieuwe Testament openbaart over God, over hoe Hij ons in Jezus Christus redding brengt en hoe zijn Geest de gemeente op wil bouwen. Maar je gaat ook zien hoe ons geloof zich verhoudt tot de verschillende culturen waarin we leven en opgroeien.



Je leert hoe je op een creatieve manier vormgeeft aan een kerkdienst, zodat mensen van verschillende generaties en achtergronden dichter bij God en bij elkaar komen. Dat betekent ook dat je oefent met de uitleggen van de Bijbel en het vertalen van de boodschap naar de deelnemers aan de dienst!



Je leert hoe je omgaat met pastorale vragen en geestelijke nood in jouw geloofsgemeenschap. Je oefent met manieren waarop je de gemeente op kunt bouwen. Je leert dat alles te plaatsen in het grotere verhaal van God met mensen. Je verdiept dat in crisispastoraat en neemt deel aan intervisie om over je praktijkervaringen te reflecteren en daarvan te leren.



Je krijgen inzicht in manieren om de gemeente op te bouwen en te leiden vanuit het perspectief van de Missio Dei en de methode van waarderende gemeenteopbouw. Je bestudeert je eigen kerkorde en ontdekt hoe je binnen je gemeente met conflicten en ethische vragen om kunt gaan.



Je groeit gedurende de opleiding zelf ook in je geloof en wordt daarbij geholpen in mentoraat. Je wordt je meer bewust van je eigen spirituele ontwikkeling zodat je beter toegerust bent voor je taak in de gemeente.

Praktische informatie:

- ✓ Twee basisjaren met elk vijf modules (totaal 50 EC)
- ✓ Twee verdiepingsjaren met colleges en praktijk (totaal 50 EC).
- ✓ Colleges op donderdag van 12:00-16:00.
(kan bij veel belangstelling worden aangepast)
- ✓ Locatie: Theologische Universiteit Apeldoorn
- ✓ Geen formele instapvereiste, gericht op NFQL4 niveau.
- ✓ Kosten € 600 per jaar voor colleges en readers
(vaak is in overleg met het bestuur subsidie mogelijk)



Kom kennismaken op onze Open Dag !
Wanneer: 28 mei 2025, 13:00-17:00
Waar: Theologische Universiteit Apeldoorn,
Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn